

Mischa en Daniële ten Hoope: 'Elke horizon gaf een nieuwe kijk op de wereld'

Een truck, 24 landen, 33.000 kilometer



Op de parkeerplaats achter het voormalig VVV-kantoor staat regelmatig één van de bijzonderste voertuigen in Soest: een zandkleurige vrachtwagen met aan de zijkant de wereldkaart in het zwart. Nieuwsgierig naar het verhaal achter deze wagen en de eigenaars ging de Soester Courant op zoek. Wie zoekt zal vinden, zeggen ze wel eens en dat klopt, want het was uiteindelijk niet moeilijk om te achterhalen van wie de bijzondere truck is: Mischa ten Hoope (45) en zijn vrouw Daniële ten Hoope - van Velsen (45) en hun verhaal is de moeite waard om te vertellen.

Mischa en Daniële hebben een gezamenlijke passie: reizen. In hun kinderjaren ervoeren zij hoe het was om in het buitenland te wonen, te studeren en te werken. Samen reizen is hun grootste hobby en tot voor kort gingen alle vakantiedagen daaraan op. 'We zijn al in allerlei (uit)hoeken van de wereld geweest; zo veel mogelijk alles zelfstandig regelen om altijd op eigen tempo door een land of gebied te kunnen reizen op een manier die past bij de bestemming. De ene keer met een huurauto door Jordanië, Thailand of Namibië, de andere keer per trein door Japan, met een camper door Canada of op een ijsbreker langs de ijsschotsen van Antarctica. Altijd staat het ontdekken van wat er achter de horizon ligt, mensen, keukens en culturen leren kennen en genieten van het moois wat de wereld te bieden

heeft bovenaan,' vertellen de twee Soesters.

Huis-op-wielen

'Toen we tijdens een van deze reizen zagen dat je met je eigen voertuig buiten de gebaande paden over de wereld kan reizen kon het niet uitblijven dat wij wat langer op pad gingen. Na veel wikken en wegen werd de knoop doorgehakt om met een expeditie-truck de wereld te verkennen. Er werd een vrachtwagenrijbewijs gehaald en voor de goede voorbereiding werden verschillende kortere proefreisjes gemaakt. Uiteindelijk werd ontslag genomen om voor één jaar te kunnen reizen.' De truck werd verscheept naar Zuid-Afrika om van daar uit via de oostkant van Afrika en het Midden-Oosten naar Nederland te reizen. 'Alleen met elkaar en ons huis-op-wielen reden we terug naar huis over pokdalige wegen die wij vaak deelden met allerlei dieren en veel wandelende mensen. Elke dag was een cadeautje en elke horizon gaf een nieuwe kijk op de wereld,' vertellen de twee reisliedhebbers.

'Elk land heeft zijn eigen aantrekkingskracht. In Zuid-Afrika kan het nog westers aanvoelen maar eenmaal het kompas op het noorden gericht kwamen we in Botswana, Namibië, bezochten we de Victoria watervallen in Zambia, genoten wij van de puurheid van de mensen in Malawi, stonden we oog-in-oog met gorilla's in de regenwouden van Oeganda, zagen wij in Rwanda diepe wonden en beleefden keer op keer mooie momenten bij het zien van wilde dieren in hun habitat.'

Mis

Zonder vervelende incidenten doorkruiste het reislustige stel de ver-

schillende landen. Toch ging het bijna mis in Malawi.

'We reden op een zandpad en maakten plaats voor een tegenligger. Plots zonk de linkerkant van de camper

'Na veel wikken en wegen werd de knoop doorgehakt om met een expeditie-truck de wereld te verkennen'

in een sloot van een meter diep en het leek erop dat de boel zou gaan omvallen. Na een paar spannende uren maar met behulp van de lokale bevolking - en een bulldozer - werden wij er uit getrokken.' Dat was niet het enige spannende moment tijdens hun reis. Zo laten ze weten dat de grensovergangen soms een uitdaging zijn. Dat geldt ook voor het regelen van een visum.

Tanzania, Kenia, Ethiopië en Soedan brengt hen naar de uitgang van het Afrikaanse continent met de oversteek om in drie dagen door Saoedi-Arabië te rijden.

'Via Jordanië kwamen we in onrustig Israël waar na de tweede nachtelijke evacuatie (luchtalarm door raketten) de maat vol was en we de eerste boot naar Griekenland paken. Europa! dat is bijna thuis...'

Smeuige verhalen

Inmiddels is het stel alweer een geruime tijd terug in Soest.

'De reis van één jaar door 24 landen en 33.000 kilometer heeft een onuitwisbare indruk gemaakt en we kijken dan ook terug op een prachtig avontuur wat ons in veel opzichten rijker heeft gemaakt. Het thuisfront werd regelmatig getraakteerd op smeuge verhalen. Er kwamen veel enthousiaste reacties van lezers die vonden dat dit in boekvorm uitgebracht moest worden,' vertelt het stel.

Eenmaal thuis was de Soesterse uitgeverij Boekscout.nl bereid om een prachtige terugblik op hun reis te

● De foto's boven tonen het bijzondere voertuig; van de keer dat het bijna misging tot een bijzondere ontmoeting met een olifant en de avonturiers Mischa en Daniële ten Hoope. Mooie momenten beleefde het reislustige stel bij het zien van wilde dieren zoals de twee foto's onder op deze pagina laten zien.

bundelen. Het boek *TransAfrika* is nu te kopen via de webshop van de uitgeverij.

Op de website www.tenhoop.nl zijn alle reisverslagen te lezen van Mischa en Daniële. Ook is een veelvoud aan foto's te zien en is er een aparte pagina waarop te lezen is dat het bijzondere voertuig te koop staat.

'Niet omdat we hem zat zijn, maar omdat een dergelijke reis voor ons in de nabije toekomst niet mogelijk zal zijn,' is te lezen op de site. Dat het stel zeker nog gaat reizen staat buiten kijf.

'Deze vorm van reizen smaakt naar meer. Op welke manier en wanneer dat zal de toekomst uitwijzen; de wereld heeft voorlopig nog genoeg te bieden!'

